

Jes Leo Thomsens sejlads og arbejde med Everten Rebekka af Fanø 2

Følgende er lidt om, hvad en mand, der sejlede i de rigtige Fanø everter kunne opleve: Hans historie stammer fra fotokopier af breve som han, Jens (Jes) Leo Thomsen, har nedskrevet som oplysning til Nationalmuseet, Brede, 2800 Lyngby 1984 – Han skriver (I denne gengivelse er substantiver skrevet med lille begyndelsesbogstav, men ellers er den oprindelige formulering søgt holdt fast. De nævnte billeder har det ikke været muligt at gengive her.):

Thomsens fortælling: "Jeg skal gerne give Dem oplysninger om everten fra Sønderho. Billederne er af everten "Knudedyb" og sejledes af Hans Pedersen også kaldet "Hans Tøndelægger" da båden blev brugt til at udlægge bøjerne i Knudedyb og sætte kostene i Kjællinglo og prikkerne i Lundvig Løb og over Kjeldsand. (Prøv at slå op i <http://www.mitfanoe.dk> under "tøndelægger" og "Knudedybs kabe og tøndevæsen")

Båden var indkøbt fra Tyskland og var kølbygget i modsætning til de andre everter, der var flade der var kun en til der var på køl det var "Elisa" af Rømø der var galeaserigget og ejedes af Møller Vinter fra Rømø. "Knudedyb" var med sænkekøl hvor andre havde sværd på siden og var særdeles velholdt. Angående den anden evert formoder jeg det er "Anne Katrine" da det var den eneste af den størrelse der havde udbuet stævn den anden med samme slags stævn var "Ina" der blev solgt til Sønderjylland og blev brugt til skallefiskeri på Jordsand. Den anden lægter fra Fanø "Rebekka" blev solgt til Køge som stenfisker og i dag er lystbåd og ligger i Svendborg har jeg hørt. Båden ejedes af Niels Madsen da den var på Fanø og blev sejlet til København af Jens Lassen Rødgaard og mig og var galeaserigget. Om andre everter var også Knud af Mandø der var på samme størrelse som in båd der kunne laste 10 – 15 ton alt hvor fragten skulle hen og da jeg sejlede en del fragt til Rømø og tog strandskaller med til Fanø hvor de blev tørret og knust og solgt til hønsefoder til forskellige firmaer.

Når vi skulle til Rømø skulle vi ud i Nordsøen da det ikke var vand nok til at gå over Manøvig så vi måtte uden om Koresand og ind i Juvre Dyb når vejret ikke var særlig godt. Jeg sender et par billeder med fra skallefiskeri på Jordsand. Båden De ser en smule af er fra Rømø og var galeaserigget og ejedes af Kedde Niklaus fra Rømø. Jeg har ikke nogen billeder af min båd "Anne" og jeg har ikke haft meget forbindelse med Fanø siden 1944 da jeg rejste derfra så det er kun det gamle Fanø jeg kender til og da jeg i dag er 70 år er jeg muligvis en af de sidste der har sejlet med lægtre fra Fanø. Angående min båd købte jeg den i Sønderho hvor den ejedes af Niels Henrik Hansen. Prisen på båden var dengang 1000 kr. da den var sunken men var nem at tage op da der var stor forskel på flod og ebbe. Jeg ved ikke om der er mere jeg kan oplyse om men er der noget mere De vil vide er de velkommen til at besøge mig eller ringe til mig (Her var oprindeligt en adresse nævnt.) Der kan godt være ting De gerne vil vide som jeg ikke tænker har betydning. Hvis De på Museet har toldbøgerne fra Esbjerg kan De gennem disse følge everterne da vi skulle klarere hver gang vi gik fra havn.

Med hilsen Jens Leo Thomsen"